

NSW



Hej alla Nackswingare!

Ja då var det dags för ett kort Ordisbrev igen!

Här tänker jag mig att informera lite grann om vad som händer i klubben nu och framöver. Jag skrev ju en kortis innan påsk och det är jätteroligt med alla positiva kommentarer kring det. Tack för det! Det sporrar till mer!

Var ska vi börja? Vi kan börja lite med styrelsens arbete;

Styrelsen träffas ungefär var sjätte vecka och vi använder mycket av tiden till att diskutera kursverksamheten, socialdansen, lokalen med mera. Vi har olika kommittéer som arbetar med kurser, tävling, fastighet, information etc. Det här är, precis som med allting annat i en förening, ett frivilligt arbete som någon tar på sig för att göra det där lilla extra för klubben. Utan dom här insatserna skulle klubben inte fungera. Ett litet axplock;

Kurser

Vi har redan nu börjat kika lite på höstens kurser. Vi kommer att satsa på fler intensivkurser då vi märker att efterfrågan är stor på det. Alla kan inte ta sig iväg sju vardagkvällar i rad under sju veckor. Då kan intensivkursen vara ett bra alternativ. Ett bra exempel på det är foxkursen som kommer nu till helgen. Om ni inte redan är anmälda till den så anmäl er! Garanterat en kul heldag i dansens tecken!

Kursledare

Vi utbildar kontinuerligt nya kursledare på våra KLK (kursledarkurser) och det är en kvalificerad utbildning som brukar hållas av Christofer Elghorn som också håller i klubbens tävlingsträning. Christofer har mycket lång och gedigen erfarenhet som kursledare, tävlingsdansare och domare och är väldigt intressant och rolig att lyssna på. Håll ögonen öppna efter nästa KLK! En bra kickoffstart för den/om som vill hålla kurser.

Vi har ett konstant behov av nya kursledare då flera befintliga kursledare får annat i livet, till exempel längre utlandsvistelser, studier, bilda familj och annat som blir svårt att kombinera med livet som kursledare. Dra ett mail till kurskommitten om du är nyfiken på vad det innebär att vara kursledare på Nackswinget. Undertecknad började hålla kurser i höstas och jag kan garantera att det är jättekul!

Socialdansen

Som dom flesta av er vet så kör vi socialdans på tisdagkvällarna efter kursen Avancerad Bugg Social. Besökarantalet går lite upp och ned och vi välkomnar fler dansare till socialdansen. Det är fantastiskt roligt att dansa socialt och man kan träna på det man lärt sig på kurserna. Alla kan vara med! Även om du går/har gått din första buggkurs kan du vara med och socialdansa. När jag började på Nackswinget så sa jag till att "jag är lite ny i det här", fick ett förstående leende tillbaka och sedan var man igång. Kul som attan!

Beslutet är inte helt taget men vi kommer sannolikt att flytta tillbaka socialdansen till onsdagar istället. Vi hoppas att intresset kommer att öka ytterligare då. Många av er har sagt att onsdagar passar bättre på grund av andra dansaktiviteter i Stockholm. Vi provar så får vi se helt enkelt. Det blir i så fall från och med höststarten.

Kring socialdansen finns det en del jobb att göra med cafeteria, göra spellistor, städa efteråt och annat. Idag gör John det mesta av det här – med bravur - och får en hel del hjälp av Björn, Pia m.fl. men det behövs många fler som engagerar sig. Igen – när jag var ny i Nackswinget anmälde jag mig till att stå i cafét en eller två gånger per termin plus att jag gjorde en spellista då och då. Ett bra sätt att komma in i klubben som ny plus att jag fick spela "min" musik. Som självklart skulle passa alla! Året har väl typ 8760 timmar och kan man lägga 2 av dom på att stå i cafét så hjälper man klubben mycket.

Tävling

Som ni också vet så har vi en tävlingsgrupp som är både väldigt aktiva och väldigt framgångsrika. I en sport där det är utomordentligt hård konkurrens. Det är roligt med tävlingarna, dels för att man blir ett sammansvetsat gäng från klubben som kämpar ihop men också dels för att man lär känna dansare från hela landet. Jag tror att det var Tony Irving som sa att det är en på två hundra som väljer att tävlingsdansa. Vet inte om det stämmer men det är lite speciellt att tävla i en bedömningsport. Men jättekul för dom som gillar det!

En vanlig feluppfattning är att det är bara yngre dansare som tävlar. Det är helt fel och det är ganska bra balans mellan +35 dansare och junior/vuxenklassen i Nackswinget. Vår äldsta tävlingsdansare har passerat 70-strecket och presterar mycket goda resultat och vi är flera kring 60-strecket.

Jack n´Jill

För någon vecka sedan hade vi vår årliga Jack n´Jill tävling på Nackswinget. Det blev som vanligt en lyckad och mycket trevlig tillställning med många nöjda miner både bland publik och bland deltagarna. På kvällen följde socialdans under flera timmar med Voyage och Sixten. Apropå tävlingsdans så är det här ett gyllene tillfälle att prova på det under enkla och roliga former utan krav på vare sig några större kunskaper (jo det är klart att det är en fördel om man har gått en buggkurs innan 😊) eller något annat. Det var kul att se många nya dansare på tävlingsgolvet. Vi tackar alla som var med och bidrog till att vi kunde genomföra tävlingen!

Social vs tävling

När jag började i Nackswinget kändes det lite som att det var "vi och dom" mellan socialdansare och tävlingsdansare. Idag känns det inte så. Alla dansar med alla och har kul ihop. Den allra, allra största delen av medlemmarna i Nackswinget är social- och kursdansare och utan den mängden medlemmar skulle klubben inte leva. Ett mindre antal är tävlingsdansare. Dom flesta av kursledarna är tävlingsdansare. Klubben behöver bägge för att leva och vi värdesätter alla lika mycket!

Lokal och ekonomi

Vi väldigt nöjda med vår fina lokal i Ceylon och vi hoppas på att kunna fortsätta verksamheten här ett bra tag till. Det är skapligt unikt i dansStockholm att ha en lokal så pass centralt som Nackswinget. Det är vi stolta över och glada för!

Vi har fått en rejäl hyreshöjning som nu är mer anpassad till marknaden och vi jobbar på att öka intäkterna till klubben, bland annat genom fler kurser, för att kompensera den här höjningen. Klubben går bra resultatmässigt så vi ser inga mörka moln ur den synpunkten. Men en stark ekonomi är något vi behöver arbeta med kontinuerligt. Den kommer inte med automatik. Hur kan vi alla bidra då? Jo gå på våra kurser och kom på våra evenemang! Vi tar betalt för att vi behöver ta betalt och vi gör inga övervinster. Vi ser bara till att klubbens ekonomi flyter på.

Vi har då och då problem med fläktsystemet som ska kyla ner lokalen när vi dansar. Vi ska försöka få rätsida på det här men det är ett stort komplext system och vi talar med hyresvärderna om hur vi kan förbättra det. Under tiden får ni försöka dricka mer vatten och stå ut när det känns varmt. Det är varmt att dansa. Oavsett lokal.

Evenemang

Evenemang ja; en annan sak vi diskuterar är att vi vill försöka öka antalet danskvällar med liveband, förhoppningsvis redan till hösten. John är ansvarig för kontakterna med banden och han kikar just nu på vilka vi kan locka till att spela på Nackswinget.

En annan sak vi kommer att pröva på är foxkvällar. Lokalen står ju tom normalt fredag och lördag. Men som vanligt i en förening krävs det frivilliga funktionärer när vi ska arrangera något. Vi behöver någon i cafét, någon som gör musiklistor, någon som öppnar och stänger och någon som städar. Räck gärna upp handen om du kan tänka dig att vara med i den här satsningen.

Inga frivilliga – inga foxkvällar. Flera frivilliga – flera foxkvällar. Enkelt. 😊

Summa summarum

Tja, det var lite om mycket. Vill inte skriva för långa brev men jag hoppas att det här var intressant att ta del av.

Nu börjar snart utomhussäsongen men se till att ni håller ögonen på Nackswingets kalender då vi kommer att ha några evenemang nu framöver. Bland annat intensivkursen i fox nu på lördag den 28/4 som jag nämnde tidigare. Sköt om er nu så ses vi på Ceylon eller ute på någon av dansbanorna!

Kram



Uffe