

NSW



Hej alla Nackswingare!

Ja nu börjar hösten komma över oss så sakteliga. Som vi alla har noterat så är det ett minst sagt annorlunda dansår detta 2020! Dags för en uppdatering kring var står och går och jag vill också ge ett kort referat från vårt – i år väldigt välbesökta – årsmöte.

Årsmötet

Vi börjar med årsmötet; överraskande och väldigt positivt kunde vi se att det var 25 personer som deltog. Och det under Covidmolnet! Jätteskoj. 😊

Ett årsmöte har man för att summera det föregående året och välja ny styrelse för året som kommer. Nu blev det ett väldigt sent årsmöte och den gamla styrelsen har fortsatt att verka till och med igår.

Valberedningen hade föreslagit tre nya ledamöter och det var Joy, Julia och Patrik – hjärtligt välkomna ska ni vara! Vi passade på att tacka dom avgående styrelsemedlemmarna, Jenny, Jesper och John men tyvärr kunde ingen av dom närvara. Vi tackar och bugar för era insatser såhär långt!

När 2019 var avklarat så öppnade vi upp för andra frågor när vi ändå var samlade. Det är ju inte så ofta, speciellt inte nu. Två saker diskuterades främst och det var dels vem som skulle ha rätt att ha nyckel till lokalen och dels tempot på musiken på friträningarna.

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att skriva ner regler och ramar för bägge ämnena. Men, utan att föregå det arbetet, låt mig vara väldigt tydlig på två saker:

- 1) Den som har ansvar för respektive friträning har också ansvar för att musiktempot varierar och att ALLA som är där och tränar får chans att dansa i sitt tempo och att musiken är anpassad till buggdans och inget annat. Det är ett ansvar som följer med nyckelinnehavet och den som väljer att inte följa den riktlinjen kommer att bli av med sin nyckel omedelbart.
- 2) Vad gäller nycklar så – för ytterligare tydlighet – nej, alla medlemmar kommer inte att ha nyckel till lokalen. Det handlar inte om att behandla lika eller olika. Det handlar om att kunna värva fler medlemmar som ställer upp och gör det där lilla extra för klubben. Dom som idag har nyckel – om det inte finns nycklar ute som jag inte vet om – är kursledare (sjuveckors och intensivkurser), styrelsemedlemmar, medlemmar i dom olika utskotten plus dom som arbetar med fastigheten.

Vi har en tradition som har bjudit att väldigt få har haft nycklar till lokalen. Det har vi försökt att ändra på och det med gott resultat. Möjligheterna till friträning idag är mycket större än dom var för ett par år sedan.

Ja det får väl sammanfatta årsmötet som jag från min sida upplevde som det bästa vi har haft sedan jag började för nio år sedan. Bra engagemang, flera deltagare och bra diskussioner. Tack alla som var där! 😊

Covid 19 och dansmiljön

Som ni har märkt så har vi dragit igång kursverksamheten igen. Ett gediget arbete har gjorts för att skapa dom rutor som vi idag har tejpat upp på golvet. Regeln är att vi utan partnerbyten håller oss i en sån ruta med samma partner. Lite "inrutat" men det har fungerat väldigt väl och medlemmarna verkar skapligt nöjda. Vi får ju i alla fall chansen att dansa!

Vi har satt upp några regler för in- och utpassering i lokalen och vi har ställt fram rikligt med handsprit (som vi låter stå kvar på klubben!), stängt av duscharna och lite annat för att hålla en så hög hygiennivå som vi kan.

Är inte helt uppdaterad på hur det är på andra klubbar men Nackswinget var kanske först med att stänga verksamheten när Covid kom och bland dom allra första att öppna. Dock med restriktioner.

Vi fortsätter att följa myndigheternas och Danssportförbundets instruktioner och råd.

Mänskliga relationer – viktigare än någonsin

Hade den här punkten med i förra Ordisbrevet och jag behåller den här också. Pandemin påverkar oss alla på olika sätt. Själv saknar jag alla kramar vi brukar ge varandra i dansmiljön. Och socialdansen. Och snacken i caféet. Grillfesten på hösten. Julfesten och en massa annat.

Speciellt jobbigt tror jag att det blir för dom som saknar en fast partner att dansa med. Det är inte lätt att hitta någon som går med en på kurs eller ut på andra dansäventyr.

Vi måste helt enkelt härda ut. Det här har ett slut. När? Det vet ingen. Men det vi vet är att när det släpper så har vi en underbar tid framför oss. Tänk så mycket uppdämt det finns inom oss nu! Och tänk vad härligt det blir när vi kan släppa loss allt det här. DET ser jag fram emot! 😊

Kurser

Som ni har sett så har vi startat upp kursverksamheten under dom ramar och bestämmelser som finns. Är det perfekt? Nej absolut inte. Men vi bygger det bästa vi kan med dom verktyg vi kan använda. Vi har självklart tappat mycket slantar på att hela andra kursomgången raderades ut. Vi förlorar fortfarande gentemot budget på dom kurser vi har men dom minimerar förlusten. Vi arbetar med att vara kreativa för att kompensera upp så mycket vi kan i kassan. Ett par exempel på det följer här. Men innan det vill jag påminna om att anmälan inför nästa omgång öppnar den 4/10!

Både för din egen skull och för Nackswingets bästa – nu är det viktigare än någonsin att anmäla sig till våra kurser! Jag håller själv kurs och det fungerar utmärkt med dom tillfälliga, nya reglerna.

Men vad har vi att se fram emot då i kursväg? Kolla här:

En introduktionsutbildning i Lindy Hop den 4/10!

Namnet Lindy Hop kommer från Charles Lindberghs första Atlantflygning och speglar musiken som spelades då och hur man dansade. Lindyn ligger delvis till grund, tillsammans med några andra danser, för buggen. Kom och prova! Lindy är skapligt lätt i grunden och ni vidgar ert dansperspektiv.

Boogie Woogie – introduktion den 19/10!

Boogie Woogien kommer från dunket man kan höra från vagnshjulen på ett tåg som passerar skarvarna. Musiken har spelats över tre kvarts sekel och det svänger järnet om Boogien. Vi lär oss trippelsteg som, precis som i Lindyn, är en av baserna i Boogien. Härlig musik – ni måste bara prova!

Buggens turer – vår stjärnkurs den 24/10!

En av våra mest populära intensivkurser någonsin kommer igen, Buggens Turer. Här vidgar vi verkligen våra buggperspektiv. Vi får se hur våra riktigt duktiga kursledare gör som är mästare på just turer. För visst saknar vi lite nya turer ibland och vill presentera något nytt på dansgolvet? Den här får ni inte missa helt enkelt!

Fler intensivkurser är på ingång så håll ögon och öron öppna – för mer kommer!

Casanovas – socialdans!!

Ett våra verkliga favvoband som tycker att det är jättekul att spela på Nackswinget kommer att dyka upp den 18/10. Igen – tjat, tjat – så kommer Covidreglerna att gälla vilket, om inget ändras till dess, innebär att vi dansar med samma partner hela kvällen. Men det är självklart att det här är en dröm för alla som har suttit och ugglat och inte kunnat dansa på länge! Naturligtvis kommer ni på Casanovas! Mer information finns/kommer att finnas på hemsidan och våra sociala medier.

Så – som ni ser – vi laddar för fullt inför hösten! Deltar man i alla dom här möjligheterna så kommer man både utveckla sin dans, vidga sitt perspektiv och – viktigast av allt – ha förbaskat roligt! 😊

30-årsfesten

Det har arbetats väldigt mycket med vår 30-årsfest bakom kulisserna. Jag vill tacka teamet som har lagt ner sin själ på detta. Det känns naturligtvis sorgligt att vi inte kan genomföra festen som vi har tänkt oss.

Men vi säger som Askungen; ”vad är väl en 30-årsfest jämfört med en bal på 31-års eller 32-årsfesten?” Som sagt tidigare, vi kommer igenom det här och på andra sidan sedan ska vi ha en hejdundrande fest som kommer att sakna motstycke i Nackswingets historia! Nåja – jag har bara varit med i nio år och vi har haft många fantastiska fester. Vi jobbar för att det här ska bli ett toppevent och håller tummarna för att det blir en 31-årsfest snarare än något annat!

Ekonomi och lokal

Ekonomi

Vi har fortfarande en relativt stark kassa men som nämnts tidigare så svajar inkomsterna för i år. Vi får hålla tummarna för att det släpper lite inför 2021 men vi får vända på slantarna mer än vanligt. Våra huvudintäkter är ju kursverksamheten och medlemsavgifterna.

Det kan hända att vi kommer att be om ett extra tillskott från våra medlemmar för 2021. Det kommer inte att handla om jättemycket pengar och vi undviker det om vi kan. Men jag vill förvarna

om att så kan bli fallet. Vi jobbar vidare med kreativa idéer för att balansera upp 2020 så mycket det går.

Lokal

Vår fantastiske CG Palm håller järnkoll på vår lokal och det har varit ovärderligt under den här tiden. Att det alltid finns handsprit. Att det alltid finns papper att torka sig med när man har tvättat sig. Allt det där som behöver fungera för att vi ska fungera. Det är många som jobbar med olika delar i klubben och gör ett fantastiskt jobb men vi (jag – mitt ansvar) har inte haft någon riktig plan för lokalen. Det har vi nu. Super! 😊

Summa summarum

Som förening i dansmiljön har vi klarat det fantastiskt bra trots ett tufft år. Vi har Pia och Cissi som håller hårt i våra slantar och vi fortsätter manövrera mellan grynnorna.

Det är jättekul att se att vi är igång ordentligt och jag ser fram emot höstens alla händelser.

Amerikanerna har ett uttryck: "Even a pig can fly in a hurricane". Det vill säga att vem som helst kan flyga när det blåser men det är bara dom skickliga och starka som kan flyga när det mojnar.

Nackswinget flyger redan nu och ännu mer ska vi lyfta och flyga framöver! Det är en förmån att få vara ordförande för den här klubben! Tack för förtroendet!

Var rädda om er, tvätta händerna och njut hösten så hörs vi när vi ses!

Kram till er alla! 😊



Uffe